

# Filosofische vragen

## Ik en medemens

Wie ben ik?  
Van wat wordt jij rustig?  
Waar was je voor je geboorte?  
Als mijn hersenen in jouw lichaam zouden zitten, ben ik het dan, of jij?  
Is jouw mening altijd waar?  
Kun je in het verkeerde lichaam (jongen/meisje) geboren zijn?  
Ben jij de eigenaar van je schaduw?  
Kun je de baas over iemand zijn?  
Is er verschil tussen jongens en meisjes?  
Waarom hebben we kleren aan?  
Moet je je schamen in je blootje?  
Waarom zijn mensen aardig tegen elkaar?  
Wat is respect?  
Moet je méér respect hebben voor ouderen?  
Welke mensen heb je echt nodig?  
Wanneer ben je liever niet alleen?  
Wat zit er allemaal in je hoofd?  
Wanneer ben je bang?  
Wat is een mens?  
Moet je iets nuttigs doen met je leven?  
Wanneer help je iemand?  
Wanneer is iemand slim?

## Waarden en normen

### Goed en kwaad

Bestaan er slechte mensen?  
Wat is een regel?  
Zouden mensen zich goed gedragen als er geen regels waren?  
Mag je iemand beledigen?  
Wat maakt een spelletje een spelletje?  
Als je per ongeluk iets verkeerd doet, ben je dan schuldig?  
Waar komen 'goed' en 'kwaad' vandaan?  
Is het soms goed om geweld te gebruiken?  
Wanneer verdien je straf?



## **Geluk**

Wat is geluk?

Is er een verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn?

Kun je geluk kopen?

Wat zijn de ingrediënten voor geluk?

Wat maakt jou het gelukkigst?

Is het belangrijk om mooi te zijn?

Brengt schoonheid geluk?

## **Waarheid en leugens**

Moet je altijd eerlijk zijn?

Wanneer is iets waar?

Wat is een goede reden om te liegen?

Wanneer mag je liegen?

Wanneer weet je zeker dat iets waar is?

## **Ongelijkheid**

Is armoede oneerlijk?

Zijn mannen en vrouwen gelijk?

Wat is belangrijker: eerlijkheid of niemand kwetsen?

Zijn we allemaal gelijk?

Is iemand met meer geld belangrijker dan iemand met weinig geld?

Wat betekent 'normaal'?

Is 'meer' altijd beter?

Is het belangrijk om veel geld te verdienen?

## **Liefde en vriendschap**

Wat is een goede relatie?

Wat is vriendschap?

Wat is liefde?

Moet je zelf je echtgenoot kunnen uitkiezen?

Hoeveel keer mag je achter elkaar trouwen?

Kun je verliefd worden op een robot?

Welke rol speelt uiterlijk in liefde?

Als je trouwt met iemand, mag je dan ook weer scheiden?

Waarom mis je iemand als diegene weg is?

Wat is gevoel?

Is het normaal om homo te zijn?

Wanneer kan je thuis ook een huis noemen?

Wanneer is iemand je vriend?



## Dieren en natuur

Wat is meer waard: een varken of tien eendjes?  
Als dieren geluid maken, hebben zij dan ook een taal?  
Kunnen dieren denken?  
Mag je dieren slachten om ze op te eten?  
Kunnen planten voelen?  
Hebben dieren ook gevoel?  
Wat is het verschil tussen mens en dier?  
Wat is sterker, de wind of de zon?  
Wat is er aan het eind van het heelal?  
Waar komt de wereld vandaan?

## Diverse vragen

Wie/wat is God?  
Wat is dood?  
Wat is dromen?  
Wat is het niets?  
Waar komen namen vandaan?  
Kun je altijd kiezen?  
Kun je alles als je het wilt?  
Kun je alles weten?  
Heeft alles een binnenkant en een buitenkant?  
Wat is een wonder?  
Wat is fantasie?  
Wat is tijd?